

הרצל עומד מופתע בתוך הריסות של עיר

בניגוד למצופה כאשר ביקר הרצל בירושלים הוא לא התרשם לטובה מהעיר ירושלים וכתב בספרו: "בשעות היום מראה ירושלים היה מלבב עוד פחות. צעקות, סירחון, שלל צבעים בערבוביה, ערב רב של לובשי סחבות בתוך סמטאות צרות ומחניקות: קבצנים, חולים, ילדים מזי רעב, נשים צרחניות, רוכלים קולניים. לשפל נמוך יותר, לא יכלה ירושלים המלכותית לרדת" (אלטנוילנד, עמ' 39). הרצל החליט שהעיר המרכזית של ארץ ישראל צריכה להיות חיפה!

Herzl standing surprised in the midst of a city's ruins

Contrary to expectations, when Herzl visited Jerusalem his impression of the city was not favorable, and he wrote in his book: "Jerusalem by daylight was less alluring - shouting, odors, a flurry of dirty colors, crowds of ragged people in narrow, musty lanes, beggars, sick people, hungry children, screeching women, shouting tradesmen. The once royal city of Jerusalem could have sunk no lower". (Altneuland, p. 39). Herzl decided that Israel's main city should be Haifa!



מנות אוכל עושות עלייה לירושלים

יש מנות מיוחדות שקרויות על שם העיר, כמו מעורב ירושלמי וארטישוק ירושלמי, אך האמת היא, שמקורו של הארטישוק הירושלמי הוא צפון אמריקה.

Food dishes making Aliyah (or flying) to Jerusalem

There are some special dishes named after the city, such as "Me'orav Yerushalmi" (Jerusalem mixed grill) and the Jerusalem artichoke, but the truth is, the Jerusalem artichoke actually comes from North America.



אנשים עם ציורי פנתר צועדים ברחובות ירושלים

בדומה לארה"ב, גם בירושלים בשנות ה-60 הייתה מחאה גדולה של תנועת "הפנתרים השחורים" אשר הפגינו נגד אפליה ובעד שוויון זכויות.

People with pictures of panthers marching in the streets of Jerusalem

Just like in the United States, in the 1960s, a large demonstration was held in Jerusalem by the Black Panthers movement, who protested against discrimination and for equal rights.



כדור הריסה פוגע בחומות ירושלים

לאחר איחוד ירושלים בשנת 1967 הציע דוד בן גוריון להרוס את חומות העיר העתיקה, מאחר שלדעתו הן היו סמל להפרדה של העיר. בסופו של דבר, ההצעה זכתה לתמיכה מועטה וחומות והחומות העתיקות ניצלו!

Wrecking ball hitting Jerusalem's Old City's walls

After the re-unification of Jerusalem in 1967, David Ben Gurion suggested destroying the walls of the Old City, since in his eyes they symbolized the division within the city. His suggestion did not receive much support and the ancient walls were saved!



איש מציץ מבין עצים רבים שמסתירים עיר

מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, שבה מספר העצים גדל מידי שנה, רובם באזור ירושלים.

Man peeking through trees that are hiding the city

The State of Israel is the only country in the world in which the number of trees is rising each year, most of them in the Jerusalem area.